

TOBIAS TRIER
WINNIE KRISTINE

LYRIK-HÆFTE

PAR
PLETTEN

NÅR RADIOEN RYKKER UD

9. - 12.5 2023

AVENY-T

Ude med Farmand	3
Hvornår	4
Dugvåd vej	5
Kun li' rock	6
Det vi har	7
Bager hver dag	8
Om natten	9
Forlænget weekend	10
Bred pensel	11
Gratis glæder	12

Ude med Farmand

Jeg sad i skuden og tyggede' kotelet
det var mig og Torben og vejret var perfekt
men idyllen blev brudt med et sæt
Da vi stødte ind i en klippe
mig og Torben og en kotelet
Ude med farmand i det åbne farvand

i bølgerne lå vi og kæmpede for livet
kotelet og øller var forsvundet i sivet
til syne kom en rød/hvid redningskrans
og mig og Torben drev ind mod land
ude med farmand i det åbne farvand

På bredden sad vi så og ventede
på at vi ku blived hentet
Da vi fandt ud af at vi var blevet glemt
dukkede skuden og øllerne frem
Ude med farmand i det åbne farvand

Så nu sidder vi atter og skåler
i øl som ganske vist er blevet lidt våd og
Hvis vi er heldige holder skuden tæt
Næ, der flyder jo min kotelet!
Ude med farmand i det åbne farvand

Hvornår

Du kigger på den store fladskærm
så snart vi har sat os ned
du stirrer på en tv-serie
som du er blevet tosset med
Du kigger på en chat på facebook
med et eller andet kvaj
Hvornår kigger du lidt på mig?

Du tænder for et blus på komfuret
Du gør klar, du gør farsen i stand
du skrubber på en ske med børsten
Og du lukket for det varme vand
Du stirrer på to lys på bordet
og går i stå over flammernes leg
Hvornår kigger du lidt på mig?

Dugvåd vej

Vi mødtes i september
til en fest på Vesterbro
Jeg ku li din skjorte
og du syntes min sang var god
Jeg stod og hang i baren
Du gik hen og sagde hej
og fulgte mig til min gadedør
Af en dugvåd vej

I to år var vi kærester
og delte seng og bad
Jeg var stolt når vi gik til fester
og vi var ikke til at skille ad
Så mødte du en Guru
og tog afsted og væk fra mig
Og efterlod mig alene her
På en dugvåd vej
Du kom hjem og var begejstret
og blev mere og mere væk
Og gled langsomt ud af mit liv
Ligesom bobler i en bæk

Jeg har et billede af din fod på min tavle
hvor du har bare tæer
De tæer jeg jeg engang ku mærke
det kan jeg ikke mer'
Jeg tænker ofte på dig
og hvorfor du gik din vej
Og efterlod mig her alene
på en dugvåd vej

Kun li' rock

Da jeg spilled' blues og sang
på min guitar natten lang
Gik døren op du sagde
nu er det nok
men du kan jo også kun li rock

Jeg har forsøgt mig med mozart og Bach
men dig og mozart faldt vist ikke helt i hak
Til sidst gav du op
du gik helt amok
men du kan jo også kun li rock

Så gik du på jazzklub i en kort periode
kom altid hjem rystende på dit hovede
med lyst til at gi'
trompetisten et gok
men du kan jo også kun li rock

Det vi har

Du snakker for meget
Du snakker for lidt
Du går i kulørt tøj
Du går i sort og hvidt
Du ser en komedy serie
Du ser en dokumentar
Vi er som nat og dag
Men jeg kan li' det vi har

Din frokost er kølig
Du kan li' den varm
Du har et smykke om din hals
Du har det om din arm
Du stiller masser' af spørgsmål
Du vil heller' ha svar
Vi er som nat og dag
Men jeg kan li' det vi har

Du gemmer gemmer kuverter
du smider dem ud
Du lægger ansigtsmasker
og du har fedtet hud
Du putter is i din hvidvin
og du kan li den bar
Vi er som nat og dag
Men jeg kan li' det vi har

Bager hver dag

Jeg kan ikke bage rosenbrød
Jeg kan ikke bage horn
Jeg kan ikke bage birkesbrød
Men jeg kan bage på dig

Jeg kan ikke bage kommenbrød
Jeg kan ikke bage flute
Jeg kan kan ikke sesambrød
Men jeg kan bage på dig
Og jeg bager hele dagen til jeg får en bid af kagen
for du er bare sagen så jeg bager hele dagen
Ja, jeg bager hver dag til du tager mig tilbage
Jeg bager hver dag

Jeg kan ikke bage nøddebrød
Jeg kan ikke bage scones
Jeg kan ikke bage marcipanbrød
Men jeg kan bage på dig

Jeg kan ikke bage pitabrød
Jeg kan ikke bage marengs
Jeg kan ikke bage nadverbrød
Men jeg kan bage på dig
Og jeg bager hele dagen...

Om natten

Han bor et sted i kvarteret
spadserer aftentur
i en beigefarvet vindjakke
Han har Casio ur
Han arbejder i borgerservice
og sidder hver dag på sin plads
Han udsteder frikort
og hjælper folk med at få et pas
Om natten er han
voldsforbryder, seriemorder, psykopat
Ja, om natten er han
voldsforbryder, seriemorder, psykopat

Han snakker om vejret
og spør' hvor rejsen nu går hen?
og så sjov bemærkning
før man går igen
Om natten...

Forleden sad han i parken
og stirrede på de vuggende træer
Gad vide hvor han er i morgen?
Måske sidder han stadig der
Om natten...

Forlænget weekend

Det var bare en weekend i starten af april
hvor jeg ku' sove længe og få mig et hvil
Et godt tidspunkt til lige og falde ned
slappe af og lade op og finde ro og fred
Uhhh, forlænget weekend
Uhhh, forlænget weekend

Så snakkede jeg med Ida - det var bare en lille plan
en smuttur til Barcelona med is på Ramblaen
beslutningen var taget der var ingen vej tilbage
Der var bare lige et par billetter jeg sku ha'
Uhhh, forlænget weekend...

Så kiggede jeg på afgangene - de billigste jeg ku' få
Det blev Norwegian uden rejseforsikring på
Men hov, så løb turen op på 8 dage
Så nu er der pludselig masser af tid til at prøve isvarianter af
Uhhh, forlænget weekend...

Bred pensel

Du rejste til London sidste sommer
for at studere
Vi så hinanden rigtig tit
det gør vi ikke mere
Du maler med en bred pensel
som har ført dig ind på en kunstnerisk vej
Men også lidt længere væk
fra mig
Men også lidt længere væk
fra mig

Vi har meget til fælles
og meget der skiller os ad
Du har et temperament som inspirerer
og som gør mig glad
Du maler med bred...

Gratis glæder

De gratis glæder
er dem der koster mest
Men man får det hele igen
og mere til

Bare tænk på nærhed
det kræver fanme mod
Man stikker snotten frem
og får par på hoved'
Men man vil aldrig lide
man rejser sig igen
Hvis man står ved sit hjerte
så blir man livets ven
De gratis glæder...

Bare tænk på hunden
så loyal, så glad
Den logrer med sin hale
på trods af krig og had
Fordi den frygter intet
den vil det hele få
Det de gratis glæder
som man ska satse på
De gratis glæder...

Se alle musikvideoerne her



Den gamle citroen

Jeg havde engang en bil
en skinnende rød Citroen
Den fulgte mig fra Nexø til Allinge
og tilbage igen
Den fulgte mig i sol og sne
den så mig både græde og le
Men nu er lakken falmet
og dækkene hænger i laser
Den er ikke mer' den samme
den gamle Citroen

Jeg havde engang en ven
som var livlig og ung og glad
Han fulgte mig når livet var optur
og når jeg ikke gad
Han fulgte mig i sol og sne
han så mig både græde og le
Men nu er humøret falmet
og livsglæden hænger i laser
Han er ikke mer' den samme
min gode gamle ven

Strålende stjerne

Dm7 C
Som en strålende stjerne, som en sol i det fjerne
Dm7 C
kom du skinnende ind - i mit tusmørke sind
Dm7 C H7
Som fyrtårn i mørke - en oase i tørke
Em H7 G7
kom du dalende ned - sendt fra himlen et sted
C7 F Fm C
Som en flagrende sværmer begærligt sig nærmer
Dm F7 E7 Am
et fortryllende spind, fik du draget mig ind

Dm7 Em Am
Som en strålende stjerne - tryllebandt du min hjerne
F7 E7 Am Am/G
og du førte mig hen - hvor jeg lever igen
Am6 H7 Em A7
Om så jeg rejste jorden rundt som i en bog af Jules Verne
Dm G7 C
fandt jeg ingen som dig min strålende stjerne
Dm G7 C
fandt jeg ingen som dig min strålende stjerne

Dyrebar

(så længe vi har hinanden)

Så længe vi har hinanden - er livet godt
så gør det ingenting mit træningstøj er vådt
Så længe vi har hinanden er alt perfekt
selv om jeg forleden blev lidt stegt
Nu har jeg set mig om og prøvet lidt af hvert
rejst i varme lande og én ting har jeg lært:
Så længe vi har hinanden er sagen klar
så er jeg glad for det vi har
Fordi du er så dyrebar

Så længe vi har hinanden er alt i top
så gør det ingenting det halter på mit job
så længe vi har hinanden er jeg tilfreds
så bliver jeg da ikke syg af stress
Nu har jeg set mig om og prøvet lidt af hvert
rejst til fjerne lande og en ting har jeg lært:
så længe vi har hinanden så er mit svar
at jeg er glad for det vi har
fordi du er så dyrebar

Smilehul

Smilehul du er mit smilehul
du redder mig når mit humør er under nul
Dm E7 Am
Smilehul, du gør mig glad hver dag
Csus C7 F E7
når jeg ser på dig så glemmer jeg stress og jag
C H(#5) C C7 F E7
Smilehul jeg håber at du ved i mine tanker er du altid med
F D7 EM Am
Når jeg kysser dine kinder er det mit drømmested som jeg finder
Dm C
Du er mit smilehul fuld af kærlighed

Smilehul du er min øjesten
Hos dig er der hjerterum til mere end én
Øjesten, jeg svæver på en sky
blot et blik fra dig, så er jeg som født på ny
smilehul jeg håber du forstår; jeg kaster mig i havet hvis du går
for rundt om dig min verden drejer selv når du taler om hvad du vejer
Du er mit smilehul fuld af kærlighed
Du er mit smilehul fuld af kærlighed

Ham Axel overfor

Axel bor i huset overfor
han er ikke ung mere han er nogle og firs år
Han adræt - han er aldrig træt
Ham Axel overfor

Snakker om sin tid som brandmajor
spiller spillemandsmusik og synger i kor
Han klipper sin hæk og kører bladene væk
Ham Axel overfor
Hvem der var så frisk i den alder
hvor vennerne på kirkegården kalder

Når man møder ham på vejen har han altid noget at sige
han er glad for stavgang og tur i det fri
Han holder sig godt rørig og flot
Ham Axel overfor
Ham Axel overfor

Fra den ene del af byen

Vi sku besøge min kusine i Sandbjerg
mandag eftermiddag
Der var cykelløb i centrum af byen
så vejen der var spærret af
Fra den ene del af byen til den anden
en kold september dag
Fra den ene del af byen til den anden
frem og tilbage

Vi røg ind i noget vejarbejde
omkring ringvej 3
Der var kun et spor - så vi sku flette
de andre spor var spærret af
Fra den ene del af byen...

Vi sneglede os afsted i køen
og nåede endelig frem
maden var go' og det var hyggeligt
det blev sent før vi kom hjem
Fra den ene del af byen...

Pushergeden Gonzales

//: A-ha-ha, A-ha-ha ://
Jeg kendte en mand fra det gamle land
og han hed Aage
Han boede på en øde ø med måge
som han aldrig forlod når der var tåge
De levede af radiser og bananer
rødbeder og torsk og fasaner
//: A-ha-ha, A-ha-ha ://
Men en dag hvor himlen den var blå
var hans mave gået helt i stå
Så han sejlede ind til byen
for at købe en lille pakke havregryn
Men da han kom tilbage igen
til sin allerbedste ven
//: A-ha-ha, A-ha-ha ://
Så var mågen desværre ved at dø
For den havde røget noget gammelt hø
og sådan går det med måger
Når de ryger sig en ordentlig koger
den havde købt det af en Pusherged
som havde rabat på syre og fed
og pushergeden hed Gonzales
og den levede livet farligt
Den tjente masser af klejner
og købte plader med MC Einar
Men så gik Gonzales bankerot
Så nu er historien slåt
Pushergeden Gonzales
Pushergeden Gonzales

Jeg sætter kryds

Intro: /D Hm / E7 / A7 /

D Hm
Jeg sætter kryds på min fineste mad
E A7
Jeg sætter kryds på barbering og bad
D Hm
Jeg sætter kryds på de levende lys
E A7
og på bukserne som lige skal sys
D D7
Jeg sætter kryds på mine smukkeste ord
G Gm
og i kalenderen der er på mit bord
F#m H9
Jeg sætter kryds og tænker på dig
E A7 D A7
Mon vi skal mødes før den tiende maj

Jeg sætter kryds på de ting jeg kan li'
jeg sætter kryds på en tur i det fri
jeg sætter kryds i mit fineste tøj
og krydser fingre for jeg ikke bliver sløj
Om det sku gå så vidt du rejste din vej
så krydsede jeg Atlanten for dig
Har du tid så giv mig et praj
for jeg har krydser nok til tiende maj